

75 JAAAR VR JHEID

**Fotopresentatie bij lesmateriaal
Herdenking 2019 Operatie Market
Garden in Oss voor groep 6, 7 en 8**

stadsarchief oss



Dat is...  Oss

FOTO 1. 17 SEPTEMBER 1944: OPERATIE MARKET GARDEN IS BEGONNEN. ER KOMEN VEEL VLIEGTUIGEN OVER OSS, DIE VANUIT ENGELAND OP WEG ZIJN NAAR ARNHEM. FOTOGRAAF LEO VAN DEN BERGH MAAKTE HIER VANUIT ZIJN HUIS VERSCHILLENDE FOTO'S VAN. OP DEZE FOTO ZIE JE EEN DEEL VAN HET POSTKANTOOR DAT VROEGER AAN DE MOLENSTRAAT STOND MET DAARBOVEN DE VLIEGTUIGEN. DAARACHTER ZIE JE NOG DE TORENS VAN DE GROTE KERK EN DE VISSERSKERK. FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 2. 17 SEPTEMBER 1944: DE VLIEGTUIGEN HEBBEN HUN MISSIE VOLBRACHT EN ZIJN OP WEG TERUG NAAR HUN BASIS IN ENGELAND. RECHTS ZIJN DE SCHOORSTEEN VAN DE TAPIJTFABRIEK BERGOSS EN DE TOREN VAN DE VISSERSKERK AAN DE BERGHEMSEWEG TE ZIEN. DE ROOKWOLK DIE LINKS DAARVAN OPSTIJGT, IS AFKOMSTIG VAN EEN BRITS ZWEEFVLIEGTUIG, EEN GLIDER MET MANSCHAPPEN, DAT IN DE POLDER IS NEERGEKOMEN EN DOOR HEN IN BRAND IS GESTOKEN.

FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 3. OP 19 SEPTEMBER 1944 KOMEN TWEE TANKS EN EEN VRACHTWAGEN VAN DE GUARDS-DIVISIE NAAR OSS. ZIJ MAKEN ZICH LOS VAN HET KONVOOI DAT OP WEG IS VANUIT BELGIË NAAR ARNHEM. HET KONVOOI STAAT BIJ REEK VAST DOOR DE TEGENSTAND VAN DE DUITSERS, EEN STUK VERDEROP. OP DEZE FOTO ZIJN TWEE BRITSE SOLDATEN IN GEVECHT MET DUITSE MILITAIREN DIE ZICH BIJ DE SPOORWEGOVERGANG HEBBEN VERSCHANST. DE BRITSE MILITAIREN LIGGEN TEGENOVER HET HUIS VAN DE FOTOGRAAF, OP DE HOEK VAN DE BOTERSTRAAT EN DE MOLENSTRAAT. DE MAN MET DE FIETS WORDT AL SNEL NAAR EEN VEILIGER PLAATS VERWEZEN. SERGEANT BROWN WORDT BIJ DIT GEVECHT DODELIJK VERWOND.
FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 4. OP HET GEMEENTEHUIS (NU MUSEUM JAN CUNEN) AAN DE MOLENSTRAAT WAPPERT NA DE KOMST VAN DE GEALLIEERDEN OP 19 SEPTEMBER 1944 AL SNEL DE NEDERLANDSE VLAG.
FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 5. DUITSE MILITAIREN WORDEN OPGEPAKT DOOR DE BRITTEN, MAAR OOK DOOR LEDEN VAN HET VERZET. VEEL DUITSERS IN OSS HOREN NIET TOT DE GEVECHTSEENHEDEN, MAAR HEBBEN ONDERSTEUNENDE FUNCTIES.

WAARSCHIJNLIJK ZIJN ZIJ OOK BLIJ DAT DE OORLOG IS AFGELOPEN.

FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 6. OP HET PLEINTJE BIJ DE VISSERSKERK AAN DE BERGHEMSEWEG HEEFT DE BRITSE BEVRIJDINGSMACHT ZICH VERZAMELD MET DE DUITSE GEVANGENEN. DE TANK OP DE VOORGROND IS VAN CAPTAIN O'DONNOVAN, LINKS IS DE TANK VAN SERGEANT EDMUNSON TE ZIEN. OP DE TANKS ZITTEN ZOWEL DE BEVRIJDERS ALS DE OVERWONNEN DUITSERS. VEEL OSSENAREN KOMEN KIJKEN.
FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 7. AAN HET EIND VAN DE MIDDAG, 19 SEPTEMBER 1944 ROND EEN UUR OF ZES, VERLAAT DE KLEINE BEVRIJDINGSMACHT OSS WEER. ZE WORDEN UITGEZWAARD BIJ HET KRUISPUNT MOLENSTRAAT/STATIONSSTRAAT (NU DE SPOORLAAN).
FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 8. DE GEALLIEERDE VOERTUIGEN RIJDEN VIA EINDHOVEN, VEGHEL EN UDEN RICHTING NIJMEGEN EN ARNHEM. DEZE ROUTE WORDT DOOR DE FELLE GEVECHTEN EN VELE DODEN 'HELL'S HIGHWAY' GENOEMD. HET KONVOOI WORDT TOT STOPPEN GEBRACHT BIJ REEK DOORDAT EEN STUK VERDEROP FELLE TEGENSTAND IS VAN DE DUITSERS. VEEL OSSENAREN GAAN NAAR HET KONVOOI KIJKEN EN LEO VAN DEN BERGH MAAKTE HIER OP 21 SEPTEMBER BIJ REEK FOTO'S VAN. FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 9. OP 25 SEPTEMBER 1944 VIELEN DE DUITSERS OSS AAN VANUIT HEESCH. ER WERD HARD GEVOCHTEN. DE AANVAL WERD AFGESLAGEN EN DE DUITSERS STAKEN OP HUN TERUGTOCHT MEER DAN TWINTIG HUIZEN IN BRAND. DIT ZIJN DE RESTANTEN VAN VILLA 'DE RUWERD' AAN DE HESCHEWEG.

FOTO: LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



FOTO 10. HET KLEINE VLEGVELD VAN KEENT WERD AAN HET EIND VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG INTENSIEF GEBRUIKT. OP 26 SEPTEMBER 1944 BRACHTEN HONDERDEN DAKOTA'S VAN DE UNITED STATES AIR FORCE (USAF) LUCHTAFWEER, JEEPS, MOTORFIETSEN, MUNITIE, VOEDSELPAKKETTEN EN SOLDATEN.
COLLECTIE WIM BOEIJEN, SCHAIJK



FOTO 11. Vliegveld Keent kreeg een militaire codenaam: B.82 en werd vanaf eind september 1944 gebruikt door gevechtsvliegtuigen van de Britten en Canadezen. Hier zijn Spitfires van het Britse 130 RAF-Squadron te zien. Collectie Wim Boeijen, Schaijk



FOTO 12. FOTOGRAAF LEO VAN DEN BERGH POSEERT BIJ EEN STAPEL ZWARE GRANATEN ERGENS LANGS EEN POLDERWEG TEN NOORDEN VAN OSS. NA DE BEVRIJDING VAN OSS HEBBEN DE BRITTEN VOORRADEN MUNITIE EN BRANDSTOF AANGELEGD VOOR DE VERDERE OPMARS.
COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

